

CLUB IN DE KIJKER

JUDOCLUB NEKO IEPER

JUDO

• JEUGD

• PLEZIER

• TOEKOMST

• IDEEËN

• KRACHT



MAMA'S EN PAPA'S MEE ... OP DE TATAMI

JE KENT HET GEZEGDE 'DE BESTE STUUR-LUI STAAN AAN WAL' WEL. GEEF TOE, HOE DIKWILS BETRAPPEN WE ONSZELF ER NIET OP DAT WE ALS SUPPORTER – SOMS TEGEN BETER WETEN IN – IN DE SPORHAL OF OP HET SPORTTERREIN ONS 'BESTE ADVIES' NAAR DE SPORTERS OP HET SPEELVELD ROEPEN? ONGEACHT OF DAT NU VOETBAL, JUDO OF GELIJK WELKE ANDERE SPORT IS, LANGS DE ZIJLIJN OF VANOP DE TRIBUNE LIJKT HET ALLEMAAL VEEL GEMAKKELIJKER EN ZIJN WE SOMS VERBAASD DAT HET DE ATLEET – DIE HET ECHTE WERK DOET – MAAR NIET LUKT.

Teneinde deze gedachte proefondervindelijk te weerleggen, kwam Judoclub Neko Ieper met een lumineus en ludiek initiatief op de proppen. Zet mama's en papa's eens samen met de jeugdige spruiten op de tatami en het zal rap gedaan zijn met commentaar geven.

En zo geschiedde ...Op zaterdag 11 mei 2019, de dag voor Moederdag en zaterdag 8 juni 2019, de dag voor Vaderdag betraden de kleuters de tatami in de dojo van JC Neko Ieper met respectievelijk de mama's en de papa's. Uiteraard was het plezant om samen met zonen en dochters eens op de mat te ravotten. Niettegenstaande hebben de mama's en papa's een belangrijke les geleerd ... het ziet er soms gemakkelijker uit dan het lijkt!

