

MINA LIBEER

Geboren op 29 december 1997
Lid van Judoschool Merelbeke



WAT ME DOET LACHEN

Mijn vrienden en familie



ONTSPANNING

Veel tukjes, buiten in de tuin zitten, een serietje kijken...



FAVORIETE SNACK

Een chipje



SERIE/BOEK

Oscar en Oma Rozerood



FAVORIETE FRUIT

Lychee



HOBBY



FAVORIETE ETEN

Ik ben ongeveer een alleseter.



FAVORIETE PLEK

Bij mijn familie of vrienden zijn is mijn favoriete plek, waar dan ook.



LEVEN ALS JUDOKA

Wat is voor jou je mooiste resultaat tot nu toe?

Als eerste jaars U18 mijn 3de plaats op de European Cup in Bielsko-Biala, dit was mijn eerste internationale medaille en bood me de kans te starten aan de topsportschool.

Wie is je moeilijkste tegenstander op de mat?

Mezelf .

Heb je een ritueel voor een wedstrijd?

In mijn aangezicht slaan voor ik de mat op ga.

Wie was je voorbeeld als jonge judoka?

Ilse Heylen.



Welke liedjes motiveren je?

Laat maar komen van Fit.

Mocht je geen judo doen, welke sport zou je dan beoefenen?

Een ploegsport.

Wat zijn volgens jou je voornaamste talenten?

Koppig zijn, doorzettingsvermogen.